

**A**tt bli drogad på krogen är ingen trevlig upplevelse, men för **Therese Albrechtson** blev det startskottet för Bodyguard, det första av de totalt fyra företag hon startat. När Bodyguard såg dagens ljus var hon arton år gammal och den enda kunskap hon hade om eget företagande var från Ung företagsamhet – en gymnasiekurs som går ut på att man startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår.

– Jag kände att eget företagande verkligen var något för mig, och efter drogincidenten var jag väldigt inne på säkerhetsprodukter för tjejer. Produkterna fanns redan på marknaden, men de marknadsfördes inte som jag ville så då köpte jag loss ensamrätten till dem, berättar Therese.

Företaget gick med vinst efter bara ett halvår och fortsatte gå bra i ytterligare två och ett halvt år. Då blev Therese sjuk och behövde lägga sin energi på att tillfriskna, så hon sålde företaget. Men entreprenören i henne var väckt. Idag driver hon tre olika företag, varav ett alldeles nystartat utbildningsföretag, och förra året blev hon vald till Europas bästa unga entreprenör.

– Det är en vanlig missuppfattning att man måste ha föräldrar som pytsar in med pengar eller åtminstone ha entreprenörer i familjen för att våga starta eget företag. Så är det inte alls. Jag hade 950 kronor på mitt bankkonto när jag startade Bodyguard och jag gjorde allihop själv, utan hjälp från mina föräldrar, berättar Therese.

Det är en vanlig missuppfattning att man måste ha föräldrar som pytsar in med pengar.

Hon började med att kontakta Skatteverket och Bolagsverket för att ta reda på vad man måste göra rent formellt.

– Sedan började jag helt enkelt att kontakta kunder direkt – jag skrev ingen affärsplan eller så. Det är inte bakom skrivbordet man skapar



**Namn:** Therese Albrechtson

**Ålder:** 24

**Bor:** Göteborg

**Gör:** Föreläsare, stricentreprenör som just nu driver tre företag och har sålt ett färdö.

kundkontakter, det är ute i verkligheten, säger Therese.

Trots att hon hade blivit uppskrämd med berättelser om hur svårt det är att starta och

sköta ett företag så tappade hon aldrig lusten.

– Jag tror det istället väckte min tävlingsinstinkt. Jag ska minsann visa dem, liksom. Det gäller att tro på sig själv. Och var inte rädd för att fråga, det är inte meningen att du ska kunna allt, tipsar Therese.